

Op 2-2-2025 om 12:07 schreef Jeroen Helmer:

Ha Ad,

(...) (zie bericht 18a)

Ik zag dat je mijn boekpresentatie ook hebt besproken. Erg leuk.

Je sprak met mijn directeur Esther Blom, die in een vorig leven voor het Wereld Natuur Fonds werkte.

De beer eet wel 100.000 bessen per uur, zijn poep bevat 70.000 bessen per hoop, hij legt soms tientallen kilometers af en poept daarbij zeven keer per dag. Zodoende verspreidt hij de zaden en dus de bessendragende planten, ook naar het noorden en hoger in de bergen. Op deze manier helpt hij deze planten in tijden van klimaatverandering.

De tekening van de 'Veluweroute', die ik twintig jaar geleden gemaakt heb en waarin ik allerlei grote wensdieren heb opgevoerd, blijkt een sterke toekomstvoorspellende werking gehad te hebben. Inmiddels zijn bijna alle dieren, die destijds nog niet in Nederland, en al helemaal niet op de plek van de kaart gevestigd waren, daar gearriveerd. Met jaartallen heb ik het moment van herkolonisatie aangegeven. De wolf had ik nog niet opgevoerd, omdat deze destijds nog maar net de grens met Polen was overgestoken en dus nog 600 kilometer weg was. Leek mij iets te voorbarig. Moet je nou eens kijken...

Mijn boek loopt erg goed, maar de 10.000 is nog niet gehaald hoor! We zitten nu op de helft van de tweede druk, dus rond de 6.000 exemplaren. De derde druk komt eraan en bevat, behalve de bruine beer, nu ook de grijze walvis. Zo breid ik telkens het boek beetje bij beetje uit, blijf ik corrigeren en is het een soort levend document.

Hartelijke groet,
Jeroen